



R.K. Parochie H. Norbertus

NORBERTUS BODE



Jaargang 5, nummer 1, maart 2018

Hopen op oogst?

Seizoenen komen en gaan... De lente daagt ons uit te geloven in de kracht van de verandering. Jezus vraagt ons gul te zaaien als het gaat om geloof en goedheid. Immers, iets daarvan komt heus wel tot groei!

Ook in onze parochie zijn er telkens nieuwe ontwikkelingen. Soms is dat fijn maar soms ook niet. Mensen gaan en anderen komen... Dat vraagt gewenning. Steeds ontstaat er een nieuwe dynamiek, waarbij al het goede van voorheen wordt aangevuld met nieuwe inzichten. En zo begint er langzaam maar zeker iets te groeien.

Maar..., zoals we in de lente hard werken in de hoop op een overvloed aan vruchten in de zomer, zo moeten we ook bij ons parochiewerk hoop en geduld hebben. Veel hangt af van ons geloof. Kunnen we geloven dat wat nu dood is en slaapt, ooit ontwaakt en levend wordt, dankzij de kracht van de verrijzenis? Of zoals Jezus zegt: "De graankorrel moet eerst sterven in de aarde om later veel vrucht voort te brengen." Geloof kan niet zonder hoop... ■



Wijzigingen pastoraal team en parochiebestuur

Sinds 1 maart zijn er twee wijzigingen in de personele bezetting van het pastoraal team. Namens de bisschop is er op 11 februari in de kerken een brief voorgelezen over het terugtreden van Gust Jansen als diaken in onze parochie. Verder hebben we op zondag 4 maart tijdens de viering in de Petruskerk afscheid genomen van Toos Maas.



Walther Maas (L) en Jan van Velthoven (R)

Jan van Velthoven is per 1 maart Walther Maas opgevolgd als penningmeester. Ook bestuurslid vrijwilligers Edwin Rozenkamp is per die datum teruggetreden.

Oriëntatie nieuwe bestuursleden

Twee parochianen nemen inmiddels deel aan de vergaderingen van het parochiebestuur om zich te oriënteren op het bestuurswerk.

Voor meer informatie zie onze website bij Nieuws. ■

Dank je wel!

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, en die tijd van gaan is nu gekomen. Een spreuk die de laatste tijd vele malen door mijn hoofd is gegaan. De periode tussen de aankondiging te willen stoppen - ruim een jaar geleden - en nu is voorbijgevlogen.

Dat ik zoveel waardering van zoveel mensen zou krijgen, had ik nooit durven dromen. En daarom dank aan iedereen voor de lieve woorden, bloemen, kaartjes etc. etc.

Zeker ook een bijzonder hartelijk dank voor de fijne samenwerking met Cees, Gust, Steven en al die vrijwilligers die ik hier of daar mocht tegenkomen. Het was me een waar genoegen. Als wij, Walther en ik, niet zoveel nieuwe toekomstplannen hadden, zou ik nog graag enkele jaren zijn doorgedaan. >>



Dank jullie wel voor de prachtige tijd in de Petrus- en later de Norbertusparochie. Ik zal het missen maar kijk tegelijk uit naar onze bouw- en wandelplannen en naar meer tijd voor onze kinderen en kleinkinderen.

Toos Maas

Zaaien met respect

Is het op de dag van vandaag nog mogelijk boer te zijn met respect voor de bodem en toch een gezond bedrijfsresultaat te behalen? Gelukkig hebben we er een vlakbij. Aan de Tuldensedijk in Esbeek ligt *De Kraanvogel*, boerderij met winkel van Maarten en Hermien van Liere. Binnenkort is het weer tijd voor ploegen en zaaien op het 14 ha grote bedrijf. Al in 1987 besloten ze te gaan voor hun ideaal: biologisch-dynamische (bd) landbouw om de bodem te behoeden voor uitputting.



Biodynamisch gezond

Bd-landbouw gebruikt de bodem in harmonie met aarde, natuur en kosmos om de gezondste resultaten te krijgen. Grondlegger is de antroposoof Rudolf Steiner. Begin 20ste eeuw al zag hij aankomen dat de landbouw afhankelijk werd van uitvindingen van de industrie, met minder gezonde praktijken tot gevolg. Voor de bd-boer betekent dat geen chemicaliën of kunstmest, een ruime vruchtwisseling, veehouderij in harmonie met de beschikbare grond en preparaten die de levenskracht van aarde en planten versterken.

“Door bd-landbouw wordt de grond beter en de opbrengst op termijn hoger. De stelling dat biologische en bd-landbouw de wereldbevolking niet zou kunnen voeden, is niet terecht”, legt Maarten uit. Dat lukt wel als we tegelijkertijd minder voedsel en grondstoffen verspillen en eerlijker delen. Immers, als we minder opeisen voor onszelf blijft er meer voor anderen over...

Economisch gezond

De familie Van Liere kan al een reeks van jaren bestaan van dit kleinschalige bd-bedrijf dankzij een bijzonder economisch concept. Boer en afnemer zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud van dit kleine stukje aarde. De producten komen niet op de anonieme markt van vraag en aanbod maar bij 150 bij *De Kraanvogel* betrokken klanten.

Ze zijn bereid ietsje meer te betalen voor hun groente-pakket. Ook hebben ze een stem in het productieplan en de prijzen.

Bovendien helpen leden van de vrijwilligersvereniging mee op het veld, als ict'er en administrateur of bij de voorjaarsmarkt (26 mei). Maarten ziet hen als “supporters die ons met raad en daad bijstaan, met wie we onze zorgen kunnen delen.” Zorgen waren er in 2016, toen een deel van de oogst mislukte door overvloedige regen. Dankzij financiële acties van de vereniging bleven ernstige gevolgen uit.

Missie

Maarten en Hermien zijn bijna pensioengerechtigd maar werken nog een tijdje door aan hun missie: de opvolging regelen voor *De Kraanvogel*. Al lang weten ze dat hun kinderen niet in hun voetsporen willen treden. De eerste stap op weg naar een opvolger hebben ze twee jaar geleden gezet. Michiel, nu als compagnon aan het bedrijf verbonden, heeft interesse de zaak voort te zetten. Dit verlicht de werkdruk voor boer en boerin al stevig. Ze zijn blij nu ze eens een dagje vrijaf kunnen nemen.

De schepping bewerken en bewaren

Als antroposofische christenen voelen Maarten en Hermien zich verantwoordelijk voor de schepping, die we volgens Genesis 2 moeten bewerken en bewaren. Dat zaadje hebben ze gelegd met hun bedrijf. Het groeit, en daarmee het respect voor alles op onze planeet - mens, plant en dier - en voor ons voedsel. ■

We willen hen niet vergeten...

...en daarom is de bezoekgroep *Van Harte* in de Goede Week weer druk bezig met het maken van paasmandjes. Nog diezelfde week worden ze bezorgd bij al die parochianen die ziek zijn of niet meer van huis kunnen. We doen dat uiteraard alleen bij wie dat op prijs stellen. Daarom vragen wij u: kent u in uw omgeving iemand die wij daarmee een plezier doen, laat het ons dan even weten. Voor u wellicht een kleine moeite, voor de ander een aardig gebaar dat er aan hen wordt gedacht.

Mariëlle Spieringhs

Voorheen kon u dat altijd melden bij Toos Maas. Zoals u bij *Dank je wel!* hebt kunnen lezen, is Toos met het werk voor de kerk gestopt.

Haar opvolgster bij bezoekgroep *Van Harte* is Mariëlle Spieringhs. Met vragen of aanmeldingen kunt u bij haar terecht.

Mariëlle is telefonisch te bereiken op 06-106 920 68, of per mail: maspieringhs@live.nl
Namens de bezoekgroep *Van Harte*, hartelijk dank. ■



Een boer ging uit zaaien...

Op een dag zat Jezus aan het meer. Er stroomden heel veel mensen toe om naar Hem te luisteren. Jezus stapte in een boot, dan konden ze Hem beter zien. Vanaf die boot vertelde Hij hun...

...het verhaal van de zaaier...

'Er was eens een boer met een groot stuk land. Toen de winter voorbij was, ging hij aan het werk op zijn akker. Hij wilde er tarwe op zaaien maar eerst moest hij onkruid weghalen en de grond lekker losmaken. Wat zou zijn graan dan goed groeien...

Met een brede zwaai strooide de boer telkens wat tarwe om zich heen. Veel korrels vielen op de losgemaakte grond maar sommige kwamen tussen de distels, op de rotsen of op de weg naast de akker terecht. Blij maar moe van het zaaien ging de boer naar huis...



De korrels in de goede grond kwamen boven als mooie plantjes. Door de warmte van de zon en af en toe een buitje regen werden ze groter en sterker. Ze kregen prachtige aren vol korrels. De boer was er heel gelukkig mee. Nu had hij graan om er meel voor brood van te maken, en om weer te zaaien. Maar het graan op de slechte bodem groeide niet. De korrels tussen de distels hadden geen licht, die op de rotsen geen water. En de vogels pikten de zaadjes op de weg op...

Waarom dit verhaal?

De mensen vroegen aan Jezus: 'Waarom vertelt U ons dit verhaal eigenlijk? Wij snappen het niet.' Jezus legde het uit: 'Net als die boer zaai ik, niet in aarde maar in de harten van mensen. In mijn verhalen vertel ik dat ze goed moeten zijn voor elkaar. Sommigen willen dat niet horen. In hun harten groeit mijn zaadje niet, zoals een graankorrel niet groeit op de weg, op de rotsen of tussen de distels. Er zijn ook mensen die wel luisteren. Zij begrijpen mijn verhalen en ze gaan beter voor elkaar en voor zichzelf zorgen.'

Zoals uit een zaadje een mooie plant kan groeien, zo kunnen jullie prachtige mensen worden. En God is net zo blij met ieder goed mens als een boer met elke gezonde plant. ■

Zing je mee?

Voor de eerste communievieringen van zondag 8 april (Diessen) en zondag 15 april (Hilvarenbeek) zijn wij op zoek naar kinderen die het leuk vinden mee te zingen in een gelegenheidskoortje. Repetities op maandag 19 en 26 maart van 15.45 tot 16.45 uur in de Petruskerk (ingang achterom). ■

Alles Kidz



Doe je mee?

Graag nodigen we jou uit voor:

- **Palmpasenviering in de Petruskerk**

Zondag 25 maart 11.00 uur

Kijk op de website hoe je zelf een palmpasen kunt maken.

- **Witte Donderdag**

29 maart 19.00 uur: gedenken Laatste Avondmaal in de Willibrorduskerk.



Woordzoeker

Z O A N L S U I T E E N Z
N N A E A Z D J E R E E N
M E N N O O A O A I E P L
A L S E J T N A L P N S T
K A A T R N N K I I L G R
O H E S O E I E R E C N Z
D R O G R R T K T U N H U
N E I O O R T S N E I N T
O V K O E N I J I U L D L
R I Z A A D J E S U E P R
G R A A N K O R R E L S A
C H T I G R E I A A Z E M
E N S E G N W O R D E N !

distels	licht	plantjes	verhalen
graankorrels	luisteren	rotsen	zaadjes
groeien	onkruid	stenen	zaaien
grond	oogsten	strooien	zaaiër
korenaar			

Streek de woorden weg. De overgebleven letters vormen achter elkaar de oplossing.

De oplossing vind je op de volgende pagina.





Jong geleerd

Al enkele jaren kun je bij een supermarktketen moestuintjes sparen. Veel kinderen beginnen enthousiast met zaaien en na verloop van tijd staan her en der potjes met plantjes op de vensterbank.



Ook op scholen wordt er druk getuinierd. Bij de kleinsten is het vaak een knutselwerkje met tuinkers, terwijl de oudere kinderen echt naar buiten gaan. Enkele scholen in onze parochie, zoals de Willibrordus in Diessen, hebben zelfs een moestuin.

Wekelijks van maart tot oktober werken de kinderen van groep 3 tot en met 8 in kleine groepjes en onder leiding van vrijwilligers in de moestuin. Deze maand zijn de kinderen enthousiast begonnen aan hun derde seizoen. Grond bewerken, zaaien en plantjes opkweken (in bakken, ook in de klas), water geven, uitplanten, onkruid wieden, oogsten en... samen koken met de oogst. Alle kinderen van kinderopvang en school smullen van het resultaat... ■



IJsheiligen

Heb je wel eens van de IJsheiligen gehoord? De naam is al heel oud. Nu de dagen warmer worden, fleuren veel mensen hun tuin op met nieuwe plantjes. Planten die in de winter binnen hebben gestaan, mogen ook naar buiten. Overdag staan ze heerlijk in het zonnetje, maar 's nachts kan het nog erg koud zijn door nachtvorst. Die veroorzaakt schade aan vorstgevoelige planten en bloemen. Een oude volkswijsheid zegt dat je dergelijke planten beter pas buiten kunt zetten als de IJsheiligen voorbij zijn. Dat is na 14 mei want de naamdagen van de IJsheiligen - Sint-Mamertus, Sint-Pancreatius, Sint-Servatius en Sint-Bonifatius - vallen op 11 tot en met 14 mei. ■



Een lied

Weet je dat de lente komt,
lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt,
alles loopt weer uit.

De eerste zonnestralen,
ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen bloeien,
de eerste vogel fluit.

Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft,
Hij is opgestaan.

Ze hadden hem gekruisigd
en in een graf gedaan.
Maar na drie donkere dagen
is Hij weer opgestaan.

Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft.
Weet je wel dat Jezus leeft,
Hij is opgestaan.

Elly en Rikkert,
uit *Liedjes voor Pasen*
Voor de muziek van
Weet je dat de lente komt
zie YouTube



Zoals uit een zaadje een mooie plant kan groeien, zo kunnen jullie prachtige mensen worden!

Woordzoeker oplossing

Een

van ons

Chris en Patricia Aerts



Chris en Patricia zijn de ouders van Jim, die een meer-voudige beperking heeft. Zij vinden het bestaande aanbod van zorg en de wijze waarop die geboden wordt, niet aantrekkelijk. Hun ideaalbeeld is wonen met zorg dicht bij huis. Op deze wijze leven jongeren met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking niet anoniem maar midden in de samenleving. Hun ervaring is dat het veel voldoening geeft als Jim in de veilige omgeving van het dorp gezien en herkend wordt.

Benjamin

Deze visie heeft Chris en Patricia samen met enkele andere ouderparen gemotiveerd om aan de slag te gaan met als uitgangspunt: denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Daarom zijn de initiatiefnemers in Diessen gestart met het project *Benjamin*. Deze naam is gekozen vanwege de betekenis: de jongste en gelukkige. Elk kind met een beperking blijft de jongste wat betreft verstandelijke en sociale ontwikkeling. En een gelukkig kind in zijn vertrouwde omgeving maakt ook de ouders gelukkig.

De Eenhoorn

Voor het realiseren van een dergelijk project hebben zij samenwerking gezocht met diverse instanties op het gebied van huisvesting en zorg. Deze unieke samenwerking heeft geleid tot een concreet plan: De Eenhoorn in Diessen verbouwen tot elf appartementen voor jongeren met een beperking in de leeftijd van achttien tot dertig jaar. Het is de eerste stap naar een geschikte woonomgeving, waar de gewenste zorg verleend kan worden. Chris geeft aan dat er nog vele stappen volgen.

Fondsenwerving

De ouders gaan zelf een zorgteam samenstellen dat 24-uurszorg op maat kan verlenen. Ook bekijken ze hoe kinderen en ouderen samen gebruik kunnen maken van de beschikbare huisvesting en de faciliteiten. Voor al deze zaken is natuurlijk veel geld nodig. Daarom gaan zij zich de komende tijd bezighouden met fondsenwerving.

Om de continuïteit te waarborgen komt er een stichting of vereniging om alle voorkomende zaken wat betreft wonen, zorg, ondersteuning en financiën te regelen. Hun wens is op termijn ook de dagbesteding in Diessen te realiseren.

Trots

“Wij zijn trots dat wij al zo ver gekomen zijn en dat onze wens lijkt uit te komen. Tevreden zijn we pas als de ideale woonvorm gerealiseerd en de toekomst gewaarborgd is.” Wilt u meer weten over dit project, ga dan naar website www.benjamin-diessen.nl ■

Na dit interview is Jim op 2 maart overleden. In overleg met Chris en Patricia is besloten dit artikel toch te plaatsen. Hun uitdrukkelijke wens is dat het project *Benjamin* er komt. Zij zullen zich daarvoor blijven inzetten.

Collecte in de vasten voor Benjamin

De Norbertusparochie steunt van harte het initiatief van het woonproject *Benjamin* om jongeren met een meer-voudige beperking te laten wonen met zorg op maat, dicht bij huis en midden in onze samenleving.



Tijdens de vasten vragen wij om een gulle bijdrage voor dit prachtige project.

U kunt uw bijdrage doneren in de collectebus in de kerk en op rekening NL49 RABO 0140 9583 12 t.n.v. H. Norbertus o.v.v. Donatie woonproject *Benjamin*. ■

Vieringen in de Goede Week en met Pasen

Palmzondag zaterdag 24 maart

19.00 Diessen Eucharistieviering met passieverhaal

Palmzondag zondag 25 maart

09.30 Diessen Eucharistieviering met passieverhaal

11.00 H-Beek Eucharistieviering met passieverhaal en kinderwoorddienst

Boeteviering dinsdag 27 maart

19.00 Diessen Boeteviering met biechtgelegenheid

Witte Donderdag 29 maart

19.00 Diessen Eucharistieviering met kinderwoorddienst voor alle kinderen

20.30 H-Beek *Choräle zum Kreuzweg* van J.S. Bach

Goede Vrijdag 30 maart

15.00 Diessen Viering met passieverhaal

19.30 H-Beek Kruisweg

Paaszaterdag 31 maart

20.30 H-Beek Paaswake voor het gezin

Eerste paasdag zondag 1 april

09.30 Diessen Eucharistieviering

11.00 H-Beek Eucharistieviering

Tweede paasdag maandag 2 april

09.30 Diessen Eucharistieviering

11.00 H-Beek Eucharistieviering

Voor vieringen met Hemelvaart en Pinksteren zie de website bij Vieringen/data-vieringen

Hoe Keesje Cees werd

Op zondag 25 februari presenteerde pastor Remmers zijn nieuwe boek, *Hoe Keesje Cees werd*. Het bevat 150 heel diverse stukjes over zijn jeugd en kostschooltijd, zijn droom priester te worden; over volle én lege kerken en zijn zoektocht naar God en Hem vinden bij mensen. Het boek is voor €12,50 te koop bij boekhandel Peter Swaanen. ■

**Cantorij brengt J.S. Bach ten gehore in Petruskerk**

Op Witte Donderdag 29 maart om 20.30 uur voert de Beekse Cantorij, met orkest, onder leiding van dirigent Jac van Steen de *Choräle zum Kreuzweg* van J.S. Bach uit. Verder staan op het programma het instrumentale stuk *Polyptique* van Frank Martin en drie orgelkoralen van Bach door Ad van Sleuwen. Tussen de muziek door spreekt pastor Cees Remmers enkele meditatieve teksten uit. ■

In onze parochie**Gedoopt**

- **Liam van der Bruggen**
* 17 oktober 2017, ♠ 14 januari 2018
zoon van Patrick van der Bruggen en Niki Donders
- **Stijn Spapens**
* 4 juli 2017, ♠ 14 januari 2018
zoon van Jeroen en Manon Spapens-Vermeer
- **Krijn Hesselmans**
* 29 juni 2017, ♠ 28 januari 2018
zoon van Harrie Hesselmans en Karin Verweij
- **Sammie van Poppel**
* 15 juli 2017, ♠ 28 januari 2018
dochter van Joost van Poppel en Marielle van den Corput
- **Tjeu Schellekens**
* 14 oktober 2017, ♠ 18 februari 2018
zoon van Remco en Inge Schellekens-de Kort
- **Lara Wasilewski**
* 2 juli 2017, ♠ 18 februari 2018
dochter van Robert en Ankie Wasilewski-van Meer

**Informatieavond doop**

Dinsdag 17 april en 19 juni om 19.45 uur, pastorie te Diessen

Doopdata in de Willibrorduskerk

Zondag 22 april, 20 mei en 1 juli; zaterdag 5 mei en 2 juni

Doopdata in de Petruskerk

Zondag 25 maart, 22 april, 20 mei, 3 juni, 8 juni

Trouwen gaan

- **Sanneke Senders en Ben Bovendeerd**
op vrijdag 1 juni om 14.00 uur
in de Willibrorduskerk

**Gelovig afscheid**

- **Maria Bruurs-de Jong**, † 6 december, 89 jaar
- **Janus Hoozemans**, † 16 december, 80 jaar
- **Bep Roumen-Spapens**, † 29 december, 72 jaar
- **Sjef van Oort**, † 2 januari, 77 jaar
- **Ria v.d. Sande-Barten**, † 6 januari, 88 jaar
- **Bets de Brouwer-van Dal**, † 9 januari, 91 jaar
- **Sjef Verhoeven**, † 11 januari, 85 jaar
- **Jo Bierkens-Abrahams**, † 15 januari, 92 jaar
- **Piet van Eijk**, † 18 januari, 81 jaar
- **Cor van Oort-Deenen**, † 19 januari, 81 jaar
- **Ed van Spreeuwel**, † 22 januari, 76 jaar
- **Piet van Hoof**, † 24 januari, 90 jaar
- **Cees van de Pas**, † 25 januari, 79 jaar
- **Gerda Damen-Meerts**, † 1 februari, 74 jaar
- **Sjaan Vriens-van Puijenbroek**, † 2 februari, 87 jaar
- **Riet Bierings**, † 5 februari, 86 jaar
- **Anja Clemens**, † 6 februari, 59 jaar
- **Annemie Moors-Olislagers**, † 9 februari, 68 jaar
- **Bertha Deenen-Heuvelmans**, † 15 februari, 94 jaar
- **Toon Rijnen**, † 19 februari, 83 jaar
- **René van Riel**, † 24 februari, 71 jaar
- **Sjaan Witlox-Dankers**, † 27 februari, 88 jaar
- **Ad de Jong**, † 27 februari, 86 jaar
- **Jim Aerts**, † 2 maart, 23 jaar
- **Piet Kerkhofs**, † 4 maart, 70 jaar

**Voor uw agenda****Presentatie organisten en blazers van de lagere school**

Vrijdag 6 april om 19.00 uur in de Petruskerk

Eerste H. Communie

Zondag 8 april om 10.30 uur in Diessen

Zondag 15 april om 11.00 uur in Hilvarenbeek

Vrijwilligersavond van onze parochie

Vrijdag 8 juni in de pastorietaan te Diessen

Voor meer agenda-informatie verwijzen we naar onze website en naar de wekelijkse publicatie in de Hilverbode.

**Colofon**

Dit is een uitgave van de R.K. Parochie H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek.

Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen

E: info@h-norbertus.nl (algemeen)

pastoor@h-norbertus.nl

I: www.h-norbertus.nl

Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx, Louis de Groot, Alice Otte, Ad Tuijelaars, Ad Vugs en Jacqueline de Wit.

© Het overnemen van teksten en foto's, alsook het (ten dele) kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder schriftelijke toestemming van het parochiebestuur, is verboden.

