

# Een

van ons junior



Madelief Mensink

Madelief Mensink zit in groep 8 van de Willibrordus-school in Diessen. Ze merkt dat ze toe is aan een andere uitdaging, net als haar klasgenoten. De eindtoets heeft ze goed gemaakt, verwacht ze. Ze kan de basisschool dus op een fijne manier afsluiten. Geslaagd! Eind augustus gaat ze naar het Mill Hillcollege in Goirle, samen met tien anderen van haar groep.

### Precollege

In november 2016 heeft ze samen met een paar klasgenootjes deelgenomen aan het precollege van Mill Hill. Enkele weken lang hebben ze één dag per week lessen gevolgd, om een beetje te proeven van wat hun te wachten staat. De lessen Spaans, techniek, gym, biologie en filosofie waren interessant en uitdagend. Het leukste was toch wel wiskunde, samen met tekenen. Dat zijn echt vakken waarin ze haar creativiteit kwijt kan. De leerkrachten kwamen heel prettig over. Ze legden de stof goed uit en als je vragen had, werd er serieus op ingegaan.

Om te kunnen vergelijken heeft ze met haar ouders nog andere scholen bezocht. Mill Hill beviel haar toch het beste, ook door de sfeer. >>

### Een kaarsje aansteken

Vóór een examen of een operatie een kaarsje aansteken bij Maria (thuis of in één van onze kapellen) geeft soms extra kracht en inspiratie. Deze kapelletjes staan daar niet toevallig, ze hebben een geschiedenis. Wist je bijvoorbeeld dat kinderen hebben geholpen bij de bouw van het kapelletje aan de Diessenseweg?

In juni 1945 kwamen zo'n 60 kinderen uit Amsterdam naar Hilvarenbeek om na de hongervinter aan te sterken. Zes weken later waren ze flink aangekomen; het verblijf had hun goed gedaan. Uit dankbaarheid voor de gastvrijheid stelden de begeleiders voor een kapel te bouwen met stenen van een afgebrande boerderij. De kinderen hebben die eerst schoongebikt. Mensen stoppen er nog steeds om een kaarsje te branden... ■

# Alles Kidz



### Doe je mee?

Graag nodigen we jou uit voor:

- KinderKerk in de Willibrorduskerk

Zaterdag, 16.00 uur:

3 juni, 1 juli, 2 september en 7 oktober



### Vormsel

Voor ongeveer vijftien kinderen uit groep 8 van de scholen in de parochie was het Vormsel ook een soort afsluiting van een periode. Eerder besloten de ouders hun kinderen te laten dopen en hun Eerste Communie te laten doen. Nu mochten ze meebeslissen over het Vormsel. Tijdens vier bijeenkomsten gingen ze samen met de pastoor in op een aantal thema's. Ze mochten ook punten aandragen. Op één bijeenkomst stond het vertrouwen in elkaar centraal. Als je te snel over iemand oordeelt, kun je ruzie krijgen. Je moet de tijd nemen om elkaar te leren kennen. Dan pas weet je of je elkaar kunt vertrouwen. Zo voorkom je vooroordelen. Dit komt Madelief goed van pas, als ze straks met anderen op de fiets naar haar nieuwe school gaat.

Madelief kijkt met plezier terug op haar jaren op de basisschool, maar ze verheugt zich ook echt op die nieuwe uitdaging daar in Goirle. We wensen haar en haar klasgenootjes veel succes.

O ja, en dat ijsje van de pastoor was toch wel een heel leuke verrassing... ■



### Eerste H. Communie

Op zondag 14 en 21 mei hebben 42 kinderen in onze parochie de Eerste H. Communie ontvangen. Foto's van de communicanten en een filmpje van de viering in de Petruskerk staan op de website bij Nieuws.

## Inspiratie om te slagen

In juni wachten veel middelbare scholieren in spanning af of ze geslaagd zijn voor het examen. Dan gaat de vlag in top, samen met boekentas en boeken. Om te slagen moet je je best doen: opletten op school, huiswerk maken, leren voor een proefwerk of examen. Het helpt als je enthousiast bent: iets in jou zorgt er dan voor dat je je doel wilt bereiken. We noemen dat ook wel inspiratie.

'Inspiratie' is hét woord bij het feest van Pinksteren. Jezus' leerlingen waren bang en teleurgesteld na Zijn terechtstelling maar plotseling vinden ze inspiratie en kracht om Zijn werk voort te zetten: ze gaan alle mensen over Hem vertellen. Hoe kan dat? De Bijbelverhalen zeggen: dat komt door de H. Geest! De leerlingen 'worden vervuld van de heilige Geest'. Op plaatjes zie je Hem in de vorm van vlammetjes boven hun hoofden. ■



## Woordzoeker



V I J F T I G T R O O N H  
 W I N D V L A A G H V V E  
 G O D E E J E Z U S R L I  
 L P F E E S T E N E O A L  
 N P E T R U S T R O U M I  
 V U U R T O N G E N W M G  
 G E T U I G E N T W E E E  
 E O S T G T A L E N N N G  
 D M A R I A K R A C H T E  
 O L I J F B E R G E B E D E  
 O E J E R U Z A L E M N S  
 P I N K S T E R F E E S T  
 T M A T T I A S W O L K

## Prijspuzzel

Streep de onderstreepte woorden uit het verhaal door in de woordzoeker. De overgebleven letters vertellen wat de Heilige Geest doet.

Als je op de basisschool zit, maak je kans op een prijsje. Stuur dan voor 1 juli de oplossing, je adres en leeftijd naar info@h-norbertus.nl.

### Hemelvaart

Veertig dagen na Jezus' opstanding uit de dood zegt Hij op de Olijfberg tegen zijn vrienden: "Ik ga terug naar de hemel, maar ik laat jullie niet alleen. Blijf in Jeruzalem. Dan worden jullie gedoopt met de Heilige Geest en ontvang je Zijn kracht. Hij herinnert jullie aan alles wat ik heb gezegd. Ga als mijn getuigen over mij vertellen in Jeruzalem en over de hele wereld."

Dan gebeurt er iets bijzonders: Jezus gaat vanzelf omhoog, steeds hoger. De leerlingen zien hoe Hij hen met uitgestrekte handen zegent. Onder zijn voeten verschijnt een wolk, die Hem onzichtbaar maakt. Opeens zijn er twee engelen, die zeggen: "Waarom kijken jullie omhoog? Jezus is naar de hemel gegaan." In Jeruzalem blijven de leerlingen bij elkaar in gebed, samen met enkele vrouwen, onder wie Maria, en de nieuwe apostel Mattias.

### Pinksteren

Vijftig dagen na Pasen is het erg druk in Jeruzalem! Er zijn zelfs veel buitenlanders om feest te vieren. Plotseling horen ze een geweldige windvlaag. Iedereen blijft verbaasd staan. Kijk eens, boven de hoofden van de

leerlingen: vuurtongen...! Zijn het vlammen van vuur? Nee, ze branden niet echt. Wat betekent dit? Het is de Heilige Geest die in hen komt.

Wat kijken de leerlingen blij... en ze spreken in allerlei vreemde talen. De mensen horen in hun eigen taal wat Jezus allemaal gedaan heeft.

### Toespraak van Petrus

Weet je nog hoe bang Petrus was toen Jezus gevangen werd genomen? Nu niet meer! Hij doet een stap naar voren. "We hebben de Heilige Geest ontvangen!" roept hij. "Jezus, die jullie aan het kruis hebben gehangen, is opgestaan! De dood kon hem niet vasthouden, dat hebben we zelf gezien. Nu zit hij bij God op de troon."

Als de mensen dat horen, willen ze Jezus volgen. Ongeveer 3000 mensen worden op dit pinksterfeest gedoopt. Ze krijgen les van de leerlingen. Samen vormen zij de eerste groep christenen.

