

Franciscus en dierendag

In 1929 besloten dierenbeschermers dat er een speciale dag moest komen voor dieren. Een dag waarop mensen stilstaan bij de rechten van dieren. Ze mogen bijvoorbeeld niet verwaarloosd of mishandeld worden. Weet jij waarom ze 4 oktober tot dierendag uitgeroepen hebben?

Dat komt door een heel beroemde dierenvriend, Franciscus van Assisi. Hij was de zoon van een rijke koopman, maar geld en mooie kleren maakten hem niet gelukkig. Hij verliet zijn vader en trok de wijde wereld in. Zijn hele leven zette hij zich in voor de dieren en de natuur. Zij waren hem heel dier-baar; hij hield veel van hen. Hij praatte met de dieren alsof het mensen waren, en noemde ze zijn broers en zussen.



Franciscus was een van de eersten die in het openbaar zijn liefde voor de dieren uitsprak. Hij vond dat mensen goed voor ze moesten zorgen. Daarom vieren we dierendag op 4 oktober, Franciscus' sterfdag. ■

Zingen

Een lied over Franciscus. Melodie: *De zevensprong*.

Heb je al gehoord van de dieren, de dieren,
heb je al gehoord van de dierenvriend?
Hij kende vogels, poes en kat,
verstond wat God te zeggen had!
En dat was Frans, de dierenvriend!

Heb je al gehoord van Franciscus, Franciscus,
heb je al gehoord van die vreemde man?
Hij wilde Jezus volgen gaan,
hij trok de armste kleren aan.
En zo was Frans, de dierenvriend, arm met arm!

Alles Kidz



Doe je mee?

Graag nodigen we jou uit voor

KinderKerk in de Willibrorduskerk

- zondag 3 december 16.00 uur

Andere data KinderKerk:

- 2016: 25 december (eerste kerstdag)
- 2017: 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december.

Voor informatie zie de website bij Jeugd.



Nader belicht

De H. Clara leefde in de tijd van de Franciscus. Ze was de eerste vrouw die hem navolgde, en stichtte de orde van de zusters Clarissen. Volgens een legende zou Clara voor mooi weer zorgen. Vroeger brachten de mensen een worst naar het klooster, als ze mooi weer wilden. De zusters beloofden daarvoor dan te bidden.

Hier in de buurt is geen Clarissenklooster. Gelukkig is er wel een beeldje van de H. Clara aan de Petruskerk. Daaraan hangen de mensen nu een worst om aan de H. Clara mooi weer te vragen. Zo wordt dit oude gebruik toch voortgezet. Kun jij het beeldje aan de kerkmuur vinden? ■



Heb je al gehoord van Assisi, Assisi,
heb je al gehoord van die mooie stad?
Daar deelde Frans al wat hij had
met de armen op zijn levenspad!
Zo was Frans, de dierenvriend, arm met arm, hij deelde uit.

Heb je al gehoord van zijn moedertje Aarde,
heb je al gehoord van het Zonnelied?
Frans noemde alles broer en zus
omdat God Vader van ieder is.
Zo was Frans, dierenvriend, arm met arm, hij deelde uit,
God zij dank! ■

De ark van Noach

Behalve Franciscus zorgde ook een man uit de Bijbel goed voor dieren. Zijn verhaal lees je hieronder.

God heeft er genoeg van: overal maken mensen ruzie. Ze zijn boos en zorgen niet meer voor elkaar. Eén man is wel vriendelijk en goed, voor de mensen én de dieren. Hij heet Noach. God zegt tegen hem: "Bouw een boot voor je familie en voor alle dieren. Straks gaat het regenen en het zal niet meer ophouden." En dus maakt Noach een grote woonboot: een ark. "Oef," zegt hij, "de ark is klaar."

Er komen dieren aangelopen. Noach laat ze in de boot stappen en telt: "Twee olifanten, twee duiven, twee koeien, twee apen, twee vlinders, twee beren, twee ..." Van elke soort mogen er twee in de ark, een mannetje en een vrouwtje. Hij heeft het maar druk met het verzorgen van al zijn dieren.

Als ook Noach en zijn familie in de ark zijn, sluit God de deur achter hen. Dan begint het te regenen, steeds harder. Eerst zijn er enkele plassen maar al gauw ligt de boot helemaal in het water. Hij begint te drijven. Hé," zegt Noach op een dag, "het regent niet meer zo hard." Hij laat een duif los en zegt: "Ga eens kijken of je al wat grond kunt zien." Maar de duif komt uitgeput terug: er is alleen water!



Na een tijdje laat Noach de duif opnieuw los. Het wordt al donker als hij terugkomt... met een takje in zijn bek. Noach is erg blij. Het water is aan het zakken! Als het bijna helemaal weg is, laat hij alle mensen en dieren uit de ark. Ze zijn blij weer vaste grond te voelen. Noach en zijn familie danken God, omdat ze samen met de dieren weer op aarde kunnen leven. En God? Hij kleurt de hemel met een reuzegrote regenboog. ■

Tip!

Heb je enig idee hoe groot de ark van Noach en zijn dieren was? Een Nederlandse aannemer heeft de boot nagebouwd. Benieuwd hoe hij er uit ziet? Bekijk dan het filmpje op www.arkvannoach.com ■

Handen uit de mouwen

Franciscus betekende ook veel voor mensen. Eén van hen was vrouwe Jacoba in Rome. Als Franciscus bij haar op bezoek ging, maakte zij lekkere dingen voor hem, zoals Jacobakoekjes. Wil je de legende van de Jacobakoekjes lezen? Kijk dan op de website bij Jeugd, Nieuws. Probeer de koekjes zelf maar eens te bakken. Wie ga jij ermee verwennen. ■



Nog meer Bijbelverhalen



Zojuist verscheen *Het katholieke geloof ontdekken*.

Dit prachtige boek heeft drie delen:

- verhalen uit de Bijbel;
- de geschiedenis van het christendom;
- geloofsinhoud en sacramenten.

Het is meer dan zomaar een kinderbijbel! Het boek informeert kinderen over het geloof maar prikkelt hen ook om zelf verder te zoeken en te beleven.

Van harte aanbevolen voor jonge gezinnen. Misschien een mooi geschenk voor communie of vormsel?

Heb je trouwens al gezien dat de H. Franciscus en de ark van Noach op de kaft staan? ■

Prijspuzzel

In deze NorbertusBode staan dieren centraal, zo ook in onze prijspuzzel. Maak de spreekwoorden af in de puzzel op de website van de Norbertusparochie bij Jeugd, Nieuws. Zit je nog op de basisschool en wil je kans maken op een prijsje? Mail de oplossing dan vóór 31 oktober naar info@h-norbertus.nl.