

Heiligen en helden

Jonge mensen vinden tegenwoordig hun idool in de muziek, de sport of online (vloggers). Wat zouden ze graag zijn en leven als hun idool, hun held! Vroeger keken de mensen veel meer tegen heiligen op. Die hebben op een bijzondere manier Jezus nagevolgd en veel goede dingen gedaan. Daardoor zijn ze een voorbeeld voor ons.

Op 1 november, het feest van Allerheiligen, herdenkt de katholieke kerk alle heiligen. Niet alleen de officiële, maar iedereen die door zijn manier van leven een voorbeeld is.

Veel heiligen zijn niet meer zo bekend maar een aantal komen we nog tegen in ons dagelijks leven. Belangrijke heiligen hebben een speciale feestdag. Denk aan St.-Franciscus, St.-Maarten en St.-Nicolaas. Sommige heiligen hebben een beeld in of om de kerk. Je kunt ze herkennen aan het voorwerp waarmee ze worden afgebeeld. Het verwijst vaak naar de geschiedenis van de heilige of naar een bekende legende.



'H. Antonius, beste vriend, maak dat ik m'n ... vind.'

De hulp van de H. Antonius van Padua wordt ingeroepen om dingen die je kwijt bent, terug te vinden. Vroeger stopten mensen geld in de offerblok bij het beeld van Antonius om hem te bedanken, als ze hun eigendom terug



hadden. De opbrengst was voor de armen.

H. Clara, 'Een worst voor de zon'

In Zuid-Nederland brachten we vroeger een worst naar de clarissen, als we een buitenactiviteit organiseerden. De zusters baden dan om mooi weer. Er is geen clarissenklooster meer in de buurt, maar er hangt wel een beeldje van de H. Clara aan de buitenzijde van de Petruskerk. Je ziet geregeld een worst, eieren of kaas bij het beeldje hangen.



Alles Kidz



'Ik ga op reis en neem mee... de H. Christoffel.'

Tegenwoordig is reizen iets vanzelfsprekends, maar in de middeleeuwen was het een gevaarlijke onderneming. Daarom baden reizigers voor zij op

reis gingen tot de heilige Christoffel, hun patroonheilige. Veel mensen hebben nu een Christoffelbeeldje in de auto om hen te beschermen tijdens de reis.

De broodjes van St.-Hubertus

3 november is St.-Hubertusdag. Hij is de patroonheilige van de jacht. Op die dag eten mensen én dieren Hubertusbroodjes of hubkes. Deze gewijde broodjes beschermen tegen hondsdolheid, driften, razernij en waanzin. Het gebruik is al heel oud maar hubkes worden nog steeds verkocht. ■



Patroonheilige

Patroonheiligen worden gezien als beschermheiligen. Zo heeft ieder land een heilige die het land en zijn bewoners beschermt. Misschien is hij er geboren, heeft hij daar het Evangelie gepredikt of is hij van invloed geweest op de plaatselijke geschiedenis. Een beeld van de patroonheilige is in of bij veel kerken in dat land te vinden. Voor Nederland is het St.-Willibrord. Lang geleden kwam hij vanuit Engeland naar onze streken om over God en Jezus te vertellen. Overal bouwde hij kloosters en kerken, ook de Willibrorduskerk in Diessen. St.-Willibrord wordt daarom vaak afgebeeld met een kerk in zijn hand. ■



Ook Bas kan heilig worden

Papa en mama doen boodschappen. Oma Catharina past op Katja. Haar naam lijkt veel op die van Katja. Zij heeft bij het doopsel oma's voornaam als doopnaam gekregen.

“Wat betekent Catharina?” vraagt Katja. Oma zegt: “Die naam komt van een heilige.” “Wat is dat, oma?” “Heiligen zijn mensen die heel veel van andere mensen houden. Ze willen altijd andere mensen helpen.” “Dus jij bent ook een heilige”, zegt Katja. “Nou nee,” zegt oma, “een heilige probeert altijd verdrietige mensen te troosten.” “Dat doe jij toch ook! En jij maakt toch ook nooit ruzie”, zegt Katja. “Ja maar, ik ben thuis alleen. Dan kan je geen ruzie maken. Een echte heilige gaat mensen helpen die te weinig eten en drinken hebben.” Nou, Katja vindt dat oma best een heilige kan zijn. Oma helpt toch ook altijd andere mensen. En oma is altijd lief.

Papa en mama komen thuis en oma gaat naar huis. Onder het eten vertelt Katja over de naam van oma.

“En oma heeft gezegd dat ik ook heilig ben.” “Nou,” zegt papa, “dat zal oma niet bedoeld hebben. Oma zal wel gezegd hebben dat jij de naam van een heilige hebt. Maar dan ben je het zélf nog niet.” “Wel waar”, zegt Katja. “Mama, wat is een heilige volgens jou?” Nu begint mama mee te praten. Ze zegt: “Heilige mensen zijn altijd eerlijk. Ze helpen andere mensen. Ze zijn zo lief voor anderen geweest dat we hun naam niet kunnen vergeten. Daarom hebben we jou Katja genoemd. Dat komt van de heilige Catharina. We hopen dat jij net zo lief voor andere mensen bent als de heilige Catharina.” “Dat ben ik ook”, zegt Katja. “Ik kan ook een heilige zijn. Alle mensen kunnen heilig zijn. Ook Bas van hiernaast, want die is ook best aardig. Daar heb ik nooit ruzie mee.”

Papa kijkt eerst naar mama, dan naar Katja. “Ja,” zegt papa, “eigenlijk heb je gelijk. Iedereen kan heilig worden. Ook Bas van hiernaast.” ■



Voorbeeldige mensen

Sommige mannen en vrouwen waren echte christenen, voorbeeldige mensen; ze kregen een beeld in onze kerken en als heiligen worden ze met licht vereerd. Op hun voorspraak bidden we ook voor mensen die ons heilig zijn geworden, een licht waren in ons leven. Dat ze thuis bij God voor ons ten beste spreken. Amen.



Uit: Cees Remmers, *Asjeblijft en dank u wel*

Puzzelen over heiligen

Welke naam hoort bij welke heilige? Kom je er niet uit? Vraag het opa of oma of zoek gegevens over de heilige onder de Kidz-knop op de website van de parochie.

A: Petrus
B: Martinus
C: Christoffel
D: Clara
E: Joris

F: Sebastiaan
G: Franciscus
H: Elisabeth
I: Catharina

Oplossing op pagina 6