

## Stilte

Als je sommige verhalen over Jezus in de Bijbel leest, is het meestal een drukte van belang. Overal waar Hij komt, dromt een menigte samen om hem te zien en aan te raken. Dat geeft een herrie van jewelste. Je vraagt je af hoe Jezus zijn weg in die menigte kon vinden zonder op tenen te trappen. In andere verhalen lees je dat Jezus rust zoekt. Hij trekt zich terug in de woestijn, op een berg of een andere stille plaats om te bidden.

Ook wij hebben soms behoefte aan stilte, aan niet voortdurend ' bezig zijn'. Stil worden lukt vaak pas als je alleen bent of met heel vertrouwde mensen om je heen, die je niet storen. Of buiten in de natuur, al wandelend langs het strand, staand op een bergtop met een immens uitzicht. Dat zijn vaak momenten waarop we iets van stilte ervaren. ■

# Een

van ons junior



Sam en Jan van Boxel

## Stilte als hobby...

Heel veel kinderen vinden stil zijn moeilijk. Vooral stil 'moeten' zijn, ervaren ze als vervelend. Er zijn ook mensen die rust en stilte juist opzoeken.

Sam en zijn opa Jan bijvoorbeeld. Ze vertellen over hun grote hobby: forelvisseren. Een hobby waarbij stilte erg belangrijk is "want", zoals Sam zegt, "anders bijten de vissen niet."

### Het begin

Alweer een jaar of vier geleden tijdens een wedstrijd mocht Sam voor het eerst met opa mee gaan vissen. Hij gooide in en Sam mocht binnenhalen. Opa had speciaal voor deze gelegenheid voor Sam een hengel



gemaakt. Sinds een jaar heeft hij een echte hengel met een mooie draad en een molentje. Hij is nu zo geoefend dat hij zelf kan ingooien en inhalen. De eerste keer ving hij er maar liefst veertien forellen mee. Vol trots laat hij een foto zien.

# Alles Kidz



### Rust en geduld

Sam en Jan vissen bij de vijvers in Biest-Houtakker. Vijver drie is de favoriete plek van Sam, omdat het daar lekker rustig is. Dat is heel belangrijk. Je hoeft niet per se muisstil te zijn - je mag best zachtjes een beetje praten - maar te hard stampen bijvoorbeeld zorgt voor trillingen in het water en dan bijten de vissen niet. Gelukkig lukt het Sam altijd wel rustig te zijn langs de waterkant. "Je bent actief bezig: continu ingooien en voorzichtig weer inhalen. Dat is juist zo leuk aan het forelvisseren. Ingooien en dan maar naar je dobber zitten staren is zo saai." Daarnaast is het belangrijk dat je geduldig bent, vervolgt Sam. Soms willen de vissen niet snel bijten. Inmiddels kennen Sam en opa de plekjes wel waar de vissen zich schuilhouden. Als ze niet willen bijten, proberen ze het aan de andere kant van de vijver.

### Helpen zonder woorden

Sam vist niet alleen in de Biest, de hengel gaat ook mee op vakantie, afgelopen zomer in Italië. Sam ontmoette er vissende vakantiegangers. Met hen kon hij zijn kennis delen. "Ik weet eigenlijk niet eens welke taal ze spraken," zegt Sam, "maar gelukkig had ik die ook niet nodig. Ik kon gewoon voordoen hoe je moet ingooien. Zo kon ik de mensen helpen."

### Vismaatjes

Het allerfijnste aan het vissen is volgens Sam dat hij dit samen met zijn opa doet. Het is echt hun ding. Papa Vincent wil ook wel eens een hengeltje werpen, maar voor Sam is opa zijn vismaat en niet alleen aan de waterkant. Hij helpt opa ook graag met het roken en oppeuzelen van de vangst. Vanaf het begin van het interview vertelt Sam superenthousiast over zijn hobby. Hij heeft zijn broertje, zijn neefje en nichtje en zijn vriendjes ook al een beetje met het visvirus besmet. ■

### Stilte om me heen

Dromen op een schommel  
met mijn ogen dicht  
voel ik mij een vogel  
als de lucht zo licht

Even wil ik zweven  
helemaal alleen  
niemand antwoord geven  
stilte om me heen



Uit: Adventskalender PKN, december 2010

## Johannes, de herder

Johannes is moe, het is zijn eerste dag als herder met twee schapen en een lammetje. Vlakbij is een hut. Daar kan hij samen met zijn dieren slapen in het stro. Bruno, de hond, jaagt de schapen op. Bijna struikelt Johannes, het is al donker.

### De ster

Ineens is daar een grote ster. Het heldere licht straalt over de wijde omgeving. Het lijkt of de ster vooruitgaat. "Kom", zegt Johannes. Bruno en de schapen schuiven langzaam vooruit. Boven de hut staat de ster stil. En dan hoort hij muziek: tintelende stemmen. Hij kijkt omhoog en ziet een zwerm witte vleugels die dichterbij komen. "Gloria, gloria" zingen de engelen. De muziek wordt steeds luider. Oorverdovend. Johannes duwt beide handen tegen zijn oren. Zijn handen kunnen de stemmen niet tegenhouden. Bruno blaft hard, de schapen blaten erbovenuit. Johannes weet het zeker: dit is geen droom.

Net als hij zich wil omdraaien omdat het geluid hem te groots is, vliegen de vleugels met de tintelende stemmen weg naar het felle licht. Het geluid wordt almaar zwakker, bijna zacht. En dan is er stilte.

### Het kind

Johannes zucht, hij staat voor de hut. Daar is een licht. Bruno duwt de schapen met zijn snuit vooruit. Johannes sjokt achter hen aan. Hij wil slapen. "Voort", zegt hij en dan zwijgt hij: midden in de hut staan een vrouw en een man. Tussen hen in, in de kribbe met stro, ligt een kindje. "Kom dichterbij", zegt de vrouw en ze wenkt. Johannes weet niet wat hem overkomt. Hij heeft broertjes en zusjes, maar het kind in de kribbe is zo anders.



Johannes voelt zoveel stilte over zich heen komen, bijna moet hij ervan huilen. Het lammetje kopt tegen hem aan, het is te klein om te zien wat er in de kribbe ligt. Johannes tilt het beestje op, dat zachtjes begint te blaten. "Ssssst", fluistert Johannes. Hij legt het lammetje bij de hond en de twee schapen die tegen de kribbe aan liggen. Johannes steunt tevreden op zijn stok. Hier wil ik blijven, denkt hij. ■

## Hoe ziet jullie kerststal eruit?

Het kerstkind Jezus is geboren voor alle mensen over de hele wereld. Overal zijn de kerststallen dan ook anders. In Mexico draagt vader Jozef soms een sombrero en in Afrika hebben de beeldjes zwarte gezichtjes. Mogelijk is jullie kerststal of zijn de beeldjes ook wel heel bijzonder - op een heel andere manier.



We nodigen je uit een foto van jouw kerststal te maken en op te schrijven wat hem zo bijzonder maakt of waarom hij voor jou zo bijzonder is. Je mag de foto en het verhaaltje sturen aan [info@h-norbertus.nl](mailto:info@h-norbertus.nl). Schrijf er je naam en je telefoonnummer maar bij. Wie weet komt jouw foto volgend jaar wel in het kerstnummer van *Alles Kidz* te staan. ■

## Woordzoeker

Streep de woorden weg. De overgebleven letters vormen een zin. Welke? Zie pagina 6 voor de oplossing.

beschermen	kindje	rennen	stilte
blaten	klokken	rustig	stro
Bruno	kribbe	schapen	zucht
engelen	licht	stemmen	
herder	muziek	ster	
Johannes	oorverdovend	stilstaan	

Z N E N N E R B R U N O  
 U S T I E B B I R K O L  
 C L E N K M R E D R E H  
 H A N J K C M H V N G S  
 T N E R O T H E E I T E  
 M E L E L H R P T R I L  
 U T E T K D A S O S I G  
 Z A G S O H U N E N A C  
 I L N V C R K I N D J E  
 E B E S C H E R M E N H  
 K N A A T S L I T S S T  
 D L I C H T E T L I T S